

## Fed-Tur 2008

### På erobringstogt med BS.

Fra fredag 22-08-2008, 16:00 gennemførte BS' yngste team et barskt erobringstogt med angreb på kyststrækninger i Næstved Kommune. Den opmærksomme læser vil vide, at "BS" ikke står for B.S. Christiansen – men for Bisserup Sejlklubs Juniorafdeling. Som det vil fremgå af nedenstående, er der imidlertid ikke den store forskel.

Opgaven for de unge vikinge var enkelt: Der skulle erobres uforglemmelige oplevelser.

Flåden bestod af 2 Hobie Cats, 2 Hansa joller og 2 forsynings- og service joller. Lasten ud bestod af en masse føde- og drikkevarer samt udstyr (telte, soveposer, tøj, mv.). Lasten hjem bestod kun af meget, meget vådt udstyr.

Det første angreb blev fredag sat ind mod stranden ved Bjørnebækken. Under afrigning og sikring af flåden, blev der indtaget en shelter, telt- og bålplads. De unge vikinge afsikrede kystsiden hurtigt og effektivt bla. fra en lille oppustelig slæbering efter speedbåden. Da lejren var etableret, blev der indtaget en masse medbragt mad og drikke. Efter skoven var barberet for brænde til bål, overnattede de heldige i shelteren, der gav læ for nattens regn. De mindre heldige tilbragte en våd nat i et par party telte.

Efter en 3-stjernet morgen complet blev alle vore spor i lejren fjernet. Efter tilrigning og stuvning var der lørdag ca. 10:00 afgang mod nye mål. Målet var et angreb på Svinø.

Med vind fra det nordlige hjørne og i rimelig læ fra skovene, var den første del af sejladsen rolig og behagelig indtil det mere åbne område vest for Karrebæksminde. Godt hjulpet af tordenbyger med masser af regn og vind blev sejladsen forbi Karrebæksminde, langs Enø og Dybsø meget frisk og våd. De unge vikinge klarede udfordringerne med bravour, uden piv, klynk dog uden den typiske høje latter.

Sejlljollerne erobrede Svinø Stand omkring frokosttid. Alt var vådt og alle var meget våde. Nogle af de unge vikinge fik "varmen" efter en tur i baljen. Motorjollerne med bla. tørt tøj og forsyninger var sejlet langt agterud – så læ og varme skulle erobres i en fart. Det gik ud over Kurt Jørgensen, Dybsøvejen 71, hvor de unge vikinge hurtigt fik erobret en stue med en brændeovn med fut i og et tændt TV. Her blev de, mens jollerne blev afrigget og sikret, og indtil tørt tøj og forsyning var bragt frem til den meget gæstfrie Kurt's værksted. Her blev der etableret meget lange tørresnorre, langborde, gasovn samt opredning på loftet.

Efter frokost var der Hobie Cat race samt slæberings stunts. Den 4-stjernede middagsmenu - tilberedt bla. på Kurt's grill – bestod af kylling, stegt flæsk, rigtige røde pølser, salater og brød efterfulgt af "sunde" kager og "kun lidt" slik.

Mange fandt det hurtigt tillokkende med en god nats dyb søvn på loftet over Kurt's lune værksted.

Efter morgenmaden søndag, oprydning hos Kurt, stuvning og tilrigning var der – efter en varm afsked med gæstfrie Kurt - afgang mod Bisserup sidst på formiddagen. Turen hjemover – med vind fra det nordlige – forløb uden specielle udfordringer. Alle og alt var vel i Bisserup havn ca. 15:00.

Opgaven blev løst: Der blev erobret uforglemmelige oplevelser.

Du kan møde og give support til Bisserup's unge vikinge hver tirsdag aften i sæsonen fra 17:00 til 19:30.